

# BEVRIJDINGSHERDENKING PAASZATERDAG 31 MAART

Zaterdag 31 maart (Paaszaterdag) organiseert de Ettense Molenstichting samen met Stichting Dorpsbelangen de jaarlijkse bevrijdingsherdenking.

Na de massaal bezochte herdenking van vorig jaar waarbij het nieuwe herdenkingsmonument werd onthuld aan de Tappenweg, nu weer de traditionele herdenking bij het monument in het dorp. Het monument aan de Tappenweg wordt veel bezocht en dat is precies waarvoor het is bedoeld, namelijk; nooit vergeten dat de bemanning van de Stirling Bommenwerper het hoogst denkbare offer heeft gebracht voor onze vrijheid. De 20 nabestaanden uit Australië en Engeland, die aanwezig waren bij de onthulling, zijn ons eeuwig dankbaar voor het feit dat wij hier in Nederland blijven herdenken wat op 26 maart 1942 is gebeurd.



*26 maart 2017. Anne Elliott, petekind van Ken Haynes (bemanningslid van de Stirling) legt bloemen bij het monument aan de Tappenweg.*

Tijdens de januari storm van dit jaar is de boom bij het herdenkingsmonument omgewaaid en opgeruimd maar in overleg met de gemeente is besloten een nieuwe boom terug te plaatsen. Gekozen is voor de esdoorn. Het blad van de esdoorn, The Maple Leaf, is het symbool in de Canadese vlag. Zoals bekend is Etten bevrijd op 31 maart 1945 door het Canadese South Saskatschewan Regiment. Ook toen was het Paaszaterdag. 5 soldaten kwamen bij de bevrijding om het leven. Via IJsselhunten rukten de Canadezen op richting Etten alwaar de bevolking zich verschanste in de kelders in afwachting van wat ging komen. Etten werd zwaar onder vuur genomen om de nog aanwezige Duitsers te verjagen. Een beproefde tactiek. Een hevige strijd volgde met man tegen man gevechten op de Klompendijk. De overmacht was te groot voor de Duitsers en Etten vierde massaal de bevrijding maar de feestvreugde bleek van korte duur. Etten werd vanuit Gaanderen-Doetinchem opnieuw onder vuur genomen door het zich terugtrekkende Duitse leger. Daarbij vielen burgerslachtoffers. In totaal 4 dorpsgenoten kwamen hierbij om het leven.



*31 maart 1945. Grote schade aan de NH Kerk en bij de fam. Bouwman in IJsselhunten*

In 1997 is de Molenstichting gestart met het jaarlijks herdenken van de bevrijding en het noemen van de namen van allen die zijn omgekomen tijdens de Ettense Oorlogsjaren. Dat zijn de 5 Canadese solaten, de 7 koppige bemanning van de Stirling Bommenwerper en de 9 dorpsgenoten. De eerste herdenkingen werden gehouden bij de molen maar vanaf 2005 bij het opgerichte monument bij de entree van het dorp. In het hele dorp hangen Canadese vlaggen en dat geeft een krachtig signaal en eerbetoon aan onze Canadese bevrijders.

Zaterdag 31 maart is de herdenking om 19.00 uur bij het monument. Medewerking verlenen: Het Ettens Mannenkoor, Joop Keurentjes, Branch 005, enkele pipers van Pipes and Drums Apeldoorn, trompettist Egbert Koops en de scouting voor de erewacht en assistentie bij het leggen van de bloemstukken. Burgemeester Otwin van Dijk heeft te kennen gegeven aanwezig te zullen zijn en zal een toespraak houden.

Blij zijn wij met de medewerking van onze dorpsdichter Joop Keurentje. Joop zal op zijn geheel eigen wijze, in dialect, vertellen over de Ettense Oorlogsjaren.

Iedereen is van harte uitgenodigd, jong en oud, om de herdenking mee te maken opdat wij nooit zullen vergeten.

## **CANADESE VLAGGEN IN TOP.**

Voor wie nog geen Canadese vlag heeft kan terecht bij Toon Helmes, Palmlaan 3 te Etten. Tel. 0315-327996.

Kosten voor 1 vlag zijn € 10,00.